

**Kierkegaard, Søren**  
**Sygdommen til døden (2017) - BOG****Kort om bogen**

Nyudgivelse af Søren Kierkegaards klassiker. For voksne med filosofisk og/eller teologisk interesse på et højt niveau

**Beskrivelse**

Ny udgave af Kierkegaards psykologiske hovedværk om fortvivelse. Bogen indeholder indledende bemærkninger om værket og denne udgave. Derefter følger selve værket fra 1949 skrevet under pseudonym af Anti-Climacus. Værket er delt i to overordnede afsnit: Det første om fortvivelse og det andet om synd. Kierkegaard sætter fortvivelse lig med synd og præsenterer sit strengt kristne livssyn. Bogen indeholder illustrationer og forklarende bemærkninger, om fx de filosoffer Kierkegaard er inspireret af

**Vurdering**

Værket har i denne udgave flere mindre afsnit. Det, at teksten er delt lidt mere op, og at der er illustrationer og uddybende forklaringer, er en hjælp for læseren. Selv om sproget er moderniseret, er kompleksitet og sværhedsgrad meget høj i dette værk. De fleste - også højtuddannede - vil have brug for undervisning/foredrag for at kunne følge argumentationer og tanker

**Andre bøger om samme emne/genre**

Den tidligere udgave [Sygdommen til døden](#) har også moderne retstavning, men ikke illustrationer. Den nye udgave indeholder også flere forklaringer, og så er der flere linjeskift i teksten, der letter læsningen

**Til bibliotekaren**

Anskaffelse anbefales, hvis man mangler en ny udgave af værket. Kan med fordel erstatte [Sygdommen til døden](#)

*Lektør: Inger Nygaard Kaad*

[Luk vindue](#)